



Ryslinge Valgmenighed

November 2022 – februar 2023



**Julekoncert
og fællessang**
Tirsdag
13. december
kl. 18.30-19.30 i
Nazarethkirken

*Gud er den prisme, der skinner på os, så
vi kan glimte som en af de diamanter, du
ser i tegnefilm, som siger pling, når lyset
rammer den.*

02

Episke filmhits
på orgel

10

Kalender

13

Lise Kaltoft
udstiller

Indhold

- 2 - 3 Episke filmhits på orgel
- 4 - 5 Ven af valgmenigheden
- 6 - 7 Verdens værste menneske
- 8 - 9 Sommer Camp 2022: Det var helt magisk
- 10 - 11 Kalender
- 12 Kirkelige handlinger
- 13 Ny kunstner: Lise Kaltoft
- 14 - 15 Nyt fra bestyrelsen
- 16 - 17 Jeg får små sommerfugle i maven
- 18 Præstens side
- 19 Gudstjenesteliste

Ansvarshavende redaktør: Malene Rask Aastrup
Redaktion: Kommunikationsmedarbejder Ann Madsen
Fotograf: Rie Thygesen
Forsidefoto: Dans om juletræet til adventsmødet



Episke filmhits på orgel

Af **Malene Rask Aastrup**, valgmenighedspræst

Mange mennesker holder af orglet og synes, at det hører sammen med kirken og gudstjenesten. Modsat synes mange andre, at orglet virker som et levn fra en fjern fortid. Det sidste vil vi gerne ændre på. Derfor inviterer vi til orgelkoncert med filmmusik tirsdag 24. januar kl. 20. Bag orglet sidder Tina Christiansen, som er organist ved Ansgar kirke i Odense.

De fleste film er fulde af musik spillet på mange klassiske instrumenter. Alle de instrumenter kan orglet fremtrylle i kraft af sine mange piber. Tina Christiansen forklarer:

-Man siger, at orglet - instrumenternes dronning - i sig selv kan gøre det ud for et helt orkester. Når man sætter hænder og fødder i instrumentet, som er så rigt på klangfarver, så er det nærmest kun fantasien, der sætter grænserne. Derfor har jeg kastet mig over filmmusikkens store skattekiste. Jeg håber

med koncerten at rykke lidt ved forestillingen om, hvad et orgel egentlig kan.

Tina kommer hverken fra et særligt kirkeligt hjem og heller ikke et hjem med klassisk musik. Men som barn gik hun på musikskole og lærte at spille klaver. I gymnasietiden voksede interessen for musikken, og hun søgte ind på musikalsk grundkursus som pianist.

-På det tidspunkt kom orglet ind i billedet - nærmest ved et tilfælde - da jeg fik muligheden for at vælge et bifagsinstrument. Jeg fik en yderst inspirerende lærer, og jeg forelskede mig straks i det store instrument. Siden blev jeg optaget på konservatoriet med orglet som mit hovedinstrument, og i dag lever jeg af at være musiker, fortæller Tina.

24. januar kl. 20 gæster Tina Nazarethkirken med en koncert, hvor hun spiller

nogle af alle de episke filmhits arrangeret for orgel.

Til koncerten kan du blandt andet høre Disney-klassikere: Frost, Løvernes Konge, Skønheden og Udyret eller Aladdin, samt Pirates of the Caribbean, Harry Potter, Ringenes Herre, Star Wars, James Bond, Game of Thrones og Interstellar.

Orgel fra græsk: - organon; ~ organ, instrument, værktøj. Et orgel er et tangentinstrument bestående af en eller flere dele, hver spillet med sit eget klaviatur enten med hænderne eller fødderne.

Orglet er et af de ældste musikinstrumenter i den vestlige musikalske tradition. Omkring det ottende århundrede indtager det en prominent plads i den vestlige kirkes gudstjenester.

Ven af valgmenigheden

Af **Inger Margrethe Jørgensen**

Min mand og jeg sidder ofte på bænken på kirkegården ved Nazarethkirken. Vi er på besøg ved min fars og mors gravsted, og vi spiser frokost eller drikker kaffe hos dem. Vi tænder lys eller sætter blomster. Vi går en tur og kigger på gravsteder med navne, jeg kendte gennem min opvækst i Palleshave. Familie-medlemmer ligger der også.

Jeg føler mig tilknyttet Ryslinge Valgmenighed. I den grad. Mit hjerte og en mængde minder hænger ved stedet. Jeg er konfirmeret der og viet der. Store mærkedage har fundet sted der. Gode samtaler er blevet hørt der. Gode salmer er blevet lært der. Fortællingen om kirken er en del af mig.

Da jeg for nogle år siden mistede min mor, gjorde det mig godt at kunne deltage i højskole med folk fra menigheden, der kendte mine forældre og vores familie. Det lindrer sorgen at kunne tale med livsvidner, selv-



om vi jo ikke kender hinanden fra den hverdag, vi har nu. Tak for jeres måde at lytte og fortælle på, når jeg på højskoledagene på Bornholm søgte efter erindringer at lindres ved.

At være menighed er for mig ikke kun en forening, som man er med i eller ej. Den er universel for alle døbte. Det er jeg inderligt taknemmelig for. Jeg er født og døbt ind i og båret af valgmenigheden og hele dens værdi og tradition. Det hænger hjertet ved. Længs-



len mærkes. Glæden ved at høre tonen fra det orgel. Fryden ved at høre lige netop klangen af den kirkeklokke. Det er så velgørende at møde stor venlighed fra medlemmer og fra Malene, når jeg møder jer.

I dag er jeg ikke længere medlem, fordi jeg er dybt engageret i min lokale sognekirke og det fællesskab, der er med mennesker, jeg lever sammen med nu. Jeg anser valgmenigheden som en del af folkekirken, som den jo er. Den er vores fælles hus for søgen efter ordet og sangen.

Der må være mange andre end mig, der har denne dobbelte følelse af høre til og ikke høre til. Jeg ville tilmelde mig, hvis der var en parallel forening, hvor jeg kunne betale et beskedent kontingent og føle, at jeg giver lidt tilbage som gæst og ven af valgmenigheden. Og ikke mindst ville jeg og måske andre, der er rundet af traditionen, være taknemmelig for at kunne følge med på sidelinjen.

Inger Margrethe Jørgensen er datter af Ingrid og Hjalmar Lundsgaard fra Palleshave, der var forstanderpar på Palleshave Friskole. Hun er vokset op med valgmenigheden og har stor tilknytning til den, til trods for, at hun ikke længere er medlem. Inger Margrethe er psykoterapeut og bor i dag i Haderslev med sin mand.

Verdens værste menneske

”Jeg har egentlig aldrig interesseret mig for kroppe. Det er altid tankerne og det inde i mennesket, som jeg har interesseret mig for.” Sådan siger en ung kvinde, der læser til læge. Hun skifter til psykologi, men heller ikke her føler hun, at hun hører til. Hun har altid interesseret sig mere for det æstetiske og vil i stedet være fotograf.

Også kærlighedslivet er flygtigt. Hun er sammen med en tegneserieforfatter, der er noget ældre end hende selv. Da han siger til hende, at aldersforskellen vil være for stor, bliver hun straks forelsket i ham. Hun føler dog ikke, han giver hende plads, og så bliver hun forelsket i en anden mand. Han ser hende, men han har intet mål med sit liv, og derfor dropper hun også ham. ”Jeg vil mere” konstaterer hun.

Verdens værste menneske føler hun sig som. Hun føler, at noget andet hele tiden er mere rigtigt end det, hun gør. At græsset er grøn-

ner et andet sted. Da hun senere møder tegneserieforfatteren, siger han til hende:

”Mest af alt så fortryder jeg, at jeg ikke kunne få dig til at se, at du er ok, som du er. At dit selvværd var så lavt, og jeg ikke formåede at se det og hjælpe dig.”

Verdens værste menneske. Sådan går de fleste af os rundt og føler os. Nogle af os lejlighedsvis. Andre af os det meste af vores liv. Og hver gang vi fejler, dømmes vi os selv på vores handlinger. Vi spiller på fløjte og larmer op - hvis ikke overfor andre, så inde i os selv. Så måske den værste arvesynd ikke er noget, vi arver fra Gud eller fra Adam og Eva, men er det, at vi hele tiden tager vores fejl og mangler i handling med os som en arv, vi tror, at vi skal beholde og betale aflad for.

Skuespilleren Hella Joof fortæller i bogen ”Tvilling, Yndling, Grævling”: ”I min familie

Prædikenuddrag til
10. søndag efter Trinitatis 2022
af **Malene Rask Aastrup**,
valgmenighedspræst



var kvinderne aldrig rigtig lykkelige. Selvom de smiler med deres tvivlsomme tandstatus på billederne i familiealbummet, er der så mange fortællinger om skuffelser og uønskede graviditeter, som får en ellers lys fremtid til at gå fløjten. Der løber en smertetråd. En strøm af tårer gennem hele historien. Og sådan et tema skal man passe på ikke gentager sig i ens eget liv. For familier, hvor alle kvinderne hedder Skuffet til mellemnavn, har det med at reproducere visse mønstre og pludselig sidder man der med håret i postkassen, midt i suppedasen, iført en forvasket t-shirt med print med teksten ”Hende det er synd for”, som man ikke aner, hvor stammer fra. En dag dukker den bare op i ens vasketøjskurv, og man kom til at tage den på en letsindig tirsdag og nu er den vokset fast til ens hud. Den t-shirt har jeg haft på i mange år. Uden at opdage det. Jeg troede bare, at sådan var livet. Og det er det også, men det behøver det ikke blive ved med at være.”

Hvad Hella Joof peger på, er netop den usynlige arv fra vores forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre, som vi bærer med os og ofte ikke er opmærksomme på. I dag ved man, at også oplevelser kan nedarves genetisk. Traumer går videre i to slægtsled. Det gør det svært at bryde den sociale arv. For det er ikke nok at ændre på det materielle og omgivelserne. Vi må også ændre på noget inde i os selv. Lade os transformere indeni.

Men hvordan i alverden kan det ske? Det er her, at Jesus og evangeliet kalder på os. Kalder os ud af vores sneglehus. Beder os om at skrue op for høreapparaterne eller tage ørebøfferne af, så vi kan høre, hvad der foregår omkring os. Vi skal lade os omvende. Vende os om. Åbne os op. Se, at vi alle er frø, som er blevet sået. Vi skal stole på Gud og Guds kærlighed.

Hella Joof formulerer det sådan her: ”Det allervigtigste i verden er at blive set. Som det menneske man er med hud og hår og fejl og mangler. At man findes i verden. At ens eksistens bliver anerkendt. At man er synlig. Ikke gennem en linse. Ikke på et opslag på Instagram eller Facebook, hvor man trækker maven ind og lader som om man er lidt pænere og tyndere og klogere, end man godt selv ved, man er. Det luner kun kortvarigt som at sjattisse i bukserne en råkold februardag. Men at blive set gennem den prisme, som kærligheden er. Som den sjæl man er og altid har været og altid vil være, uanset hvor meget man klokker i det.”

Det er Guds blik, Hella Joof taler om. Gud er den prisme, der skinner på os, så vi kan glimte som en af de diamanter, du ser i tegnefilm, som siger pling, når lyset rammer den.

Sommer Camp 2022: Det var helt **magisk**

Af **Marianne Gaarde Hansen**, medlem

Denne sommer har budt på en helt særlig oplevelse for mit barnebarn Ellinor og jeg. Vi deltog i Ryslinge Valgmenigheds Sommer Camp i starten af skolernes sommerferie. Det blev nogle dejlige dage i og omkring kirken og "Malenes" præstegård - tre ubekymrede dage med sol, grønt græs mellem tæerne, leg, latter og livsglæde.

Jeg havde været lidt bekymret over, om vi ville føle os udenfor, fordi vi ikke kendte nogen i forvejen, men i stedet følte vi os meget velkomne og accepterede. Vi havde på forhånd fået tilsendt program og var delt ind i grupper, som vi beholdt alle tre dage. Det var rart og gjorde, at vi havde en fast base. Alle tre morgener mødte vi ind i kirken og sang morgensang og fik bibelhistorie af Malene. Så blev dagens program gennemgået og afsted ud til aktiviteter med vores nye venner.

I løbet af de tre dage besøgte vi Mercedes Salomonsen i mødesalen, hvor der var håndarbejdsværksted. Vi lavede rebaktiviteter og klatrede i træer med Steffen Andersen, var til skydning i Skydehuset ved Lombjergerne med Lise-Lotte Liengaard, med Birte Fahnøe på historisk værksted ved Ryslinge Højskole og lærte om Kristen Kold (pioneren indenfor højskole- og friskolebevægelsen, som nægtede, at al undervisning var udenadslære), besøgte Ryslinge forsamlingshus med Fløjte-Emils fine frise, og endelig fortalte Elin Jeppesen os nogle drabelige islandske sagaer.

Hver dag var der dejlig frokost med fine hjemmelavede ting, og der var god tid til leg i den store flotte præstegårdshave. Alle dage sluttede med "Stjernerstund" i kirken ved alteret på yogamåtter, hvor Malene fortalte, sang og fik hjælp af alle børnene til at bede Fadervor. Jeg tror aldrig, at vi kan synge "Du som har tændt millioner af stjerner" igen



uden at tænke på Malene og sæbebobler. Det var helt magisk.

Ellinor var med sine 6 år en af de yngste deltagere på campen, men hun nød alt i fulde drag - især at blive forkælet og feteret af Smilla og Isa - to store piger, som fandt sammen med Ellinor.

Tak til alle jer, der var med på Sommer Camp. Vi hyggede os meget i jeres selskab. Vi nød at være sammen med så mange dejlige og glade mennesker. Ellinor sagde efter-



følgende til mig, at hun var taknemmelig over, at jeg ville tage hende med på Sommer Camp, at høre historier i kirken og at få nye venner.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 26. - onsdag den 28. juni 2023, hvor der igen er Sommer Camp. Har du lyst til at stå for en workshop eller på anden måde hjælpe til, så kontakt Malene på maa@ryvm.dk.

Kalender

NOVEMBER

Kirkehøjskolen midt på Fyn: Birgitte Kosovic om frihed og tryghed

Tirsdag 1. november kl. 19.00-21.30 i mødesalen
Kosovic fortæller om Erik Scavinius som menneske og politiker. Var han landsforræder? 60 kr. inkl. kaffe/te.

Allehelgen i Nazarethkirken

Søndag 6. november kl. 16.00-18.00 i kirke og mødesal
Se mere i boks.

Bogklub

Tirsdag 8. november kl. 10.00-12.00 i mødesalen

Vi læser Katrine Marie Guldager: "Det samme og noget helt andet". I bogklubben læser og diskuterer vi god litteratur og går på opdagelse i bøgernes budskaber sammen. Tilmelding til Malene på maa@ryvm.dk.

Klubaften for børn og unge

Fredag 18. november kl. 17.00-22.00 i mødesalen
Vi hygger os med pizza, brætspil, musik, film, natløb, gåtur, bål i haven eller hvad vi sammen finder på og har lyst til. Tilmeld dig på maa@ryvm.dk.

Gudsjeneste og fernisering: Lise Kaltoft

Søndag 20. november kl. 9.30
Se mere side 13.

Gudsjeneste og adventsmøde

Søndag 27. november kl. 14.00-16.30 i mødesalen
Julehygge for hele familien. Vi fejrer advent med gløgg, julelækkerier og julesang. Vi slutter af med sang og dans om det store juletræ.

Kirkehøjskolen midt på Fyn: Biskop Tine Lindhardt

Tirsdag 29. november kl. 19.00-21.00 i mødesalen
"At kunne mere end sit Fadervor" er et gammelt udtryk, der betyder at man er klogere end som så. Det basale er Fadervor. Men hvad kan Fadervor, som gør bønnen grundlæggende? 60 kr. inkl. kaffe/te.

DECEMBER

Korkoncert med Ryslinge Sangkor

Tirsdag 6. december kl. 19.30 i Nazarethkirken
I fællesskab med sognekirken og frimenigheden byder vi på den årlige korkoncert med Ryslinge Sangkor. Frimenigheden er vært.

Bogklub

Tirsdag 13. december kl. 10.00-12.00 i mødesalen

Vi læser Jens Christian Grøndahl: "Før vi siger farvel". Tilmelding til Malene på maa@ryvm.dk.

Julekoncert og fællessang

Tirsdag 13. december kl. 18.30-19.30 i Nazarethkirken
Kom i julestemning med fællessang og de klassiske julesange sunget af sangerinde Anna Våupel akkompagneret af organist Karin Vium.

Gudsjeneste og De ni læsninger

Søndag 18. december kl. 09:30 - 10:30 i Nazarethkirken
Musikgudsjeneste ved Malene Astrup og Maria Louise Odgaard Møller. Konfirmander fra menighederne fremfører De ni læsninger.

Mens vi venter: Familiejulegudsjeneste

Lørdag 24. december kl. 11.00-11.45 i Nazarethkirken
Familiegudsjeneste som er målrettet dem, der ikke kan vente og alle dem, der gerne vil synge de kendte julesange og høre juleevangeliet, men ikke kan finde tid og ro om eftermiddagen.

JANUAR

Klubaften for børn og unge

Fredag 6. januar kl. 17.00-22.00 i mødesalen

Vi hygger os med pizza, brætspil, musik, film, natløb, gåtur, bål i haven eller hvad vi sammen finder på og har lyst til. Tilmeld dig senest på dagen til Malene på maa@ryvm.dk

Ryslingemødet

Søndag 8. januar kl. 13.00-17.00 i Nazarethkirken og på højskolen

Det årlige møde i samarbejde mellem Ryslinge Høj- og Efterskole og Ryslinges tre menigheder. Foredrag med udlandsredaktør Anna Libak. Se mere på ryvm.dk. Pris: 100 kr. Tilmeld dig på Ryslinge Højskole.

Vinterbio for børn og bedsteforældre

Torsdag 12., 19. og 26. januar kl. 14.30-16.30 i mødesalen

Se mere i boks.

Koncert: Filmmusik på kirkens orgel

Tirsdag 24. januar kl. 20.00 i Nazarethkirken

Harry Potter, Star Wars og Frost. Organist Tina Christiansen sidder ved orglet. Se mere side 2-3.

Stjernerstund og fællesspisning

Tirsdag 31. januar kl. 17.00-18.30 i mødesalen

Stjernerstund for de 0-8-årige. Fællesspisning, sang og godnatfortælling fra Biblen. Spis med for kun 10 kr.. Tilmeld dig på maa@ryvm.dk.

FEBRUAR

Sang med Michael Nielsen

Søndag 5. februar kl. 9.30 i kirke og mødesal

Se mere i boks.

Faste-lavnsfest for store og små

Søndag 19. februar kl. 14.00-16.00 i kirke og mødesal

Klæd dig ud og vær en anden for en dag! Vi holder en kort gudstjeneste, inden vi spiser fastelavnsboller og slår katten af tønden ved mødesalen. Alle er velkomne. Tilmelding til Malene på maa@ryvm.dk.



Minikonfirmand – hver-

dagshelte og himmelmagi

Torsdage i november kl. 14.00 – 16.00 i Nazarethkirken
Juniorklub for børn i 3.- 6. klasse. Vi mødes i kirken torsdage efter skoletid kl. 14-16. Vi begynder torsdag 27. oktober i ugen op til Hallo-ween og slutter første søndag i advent 27. november. Dit barn kan stadig nå med – tilmeld på maa@ryvm.dk.



Allehelgen i Nazarethkirken

Søndag 6. november kl. 16.00-18.00 i kirke og mødesal
Stemningsfuld gudstjeneste. Vi tænder lys, synger og beder for dem, vi har mistet siden sidste Allehelgen. En vigtig del af sorgen er at få lov at tale om dem, vi har mistet. Derfor slutter vi med suppe og samtale i mødesalen. Tilmeld dig senest den 30/10 på maa@ryvm.dk.



Vinterbio for børn

Torsdag 12., 19. og 26. januar kl. 14.30-16.30 i mødesalen
Vi ser børnefilmene lavet over C. S. Lewis' Narnia-serie: Heksen, løven og Garderobeskabet, Prins Caspian og Morgenvandrerens rejse. Alle er velkomne. Oplagt for bedsteforældre og børnebørn.



Sang med Michael Nielsen

Søndag 5. februar kl. 9.30 i kirke og mødesal

Gudsjeneste og sang. Mange vil gerne synge kendte salmer i kirken, men der skal også formyelse til. Michael har skrevet moderne salmer, der lægger sig op ad traditionen. Vi synger nogle af dem.

Fast i kalenderen

Litteraturkreds om sorg

Første tirsdag i måneden kl. 12-14 i mødesalen.

Babysalmesang

Hver onsdag i Nazarethkirken kl. 10-12.

Krea onsdage

Hver onsdag kl. 19.00-21.30 i mødesalen.

Yoga/krop og sjæl

Torsdage kl. 19.00-20.30

fra 3./11. 8 gange 400 kr.

Tilmeld på maa@ryvm.dk.

Morgensang

Fredage i lige uger kl. 9.00-9.45 i Nazarethkirken.



Ny kunstner

Lise Kaltoft

Af **Ann Madsen**, kommunikationsmedarbejder

L efteråret udstiller en ny, spændende kunstner i mødesalen. Endda en lokal en af slagsen: Lise Kaltoft. Kronisk sygdom har tvunget Lise til at give slip på arbejdslivet. Det har åbnet for kreativiteten. Gennem sine malerier får hun afløb for sin skabertrang, men det er også en slags helle for hende at male:

-Man kan ikke være i flow og forholde sig til smerter samtidig. Så jeg maler, lige så snart jeg har overskud til det, forklarer Lise, som ofte dykker ned i det svære, mærkelige og eftertænksomme i sine malerier.



Hvor det i hendes tidligere år var vigtigt at det, hun lavede, var pænt, og at andre kunne lide det, er hun i dag mere optaget af det, hun mærker:

-Nogle gange får jeg den respons, at mine billeder er triste eller dystre. Men livet ER svært. Det er smukt og vidunderligt og fuldt af fine øjeblikke. Og så er det også svært og smertefuldt. Og det synes jeg ikke, man skal være bange for at snakke om eller udtrykke på anden vis, fx via kunst. Jeg tror, at hvis vi deler det, der er svært med andre, så får vi øjnene op for, at andre også bakser med livet, og så bliver det - måske - lidt lettere at være i.



Fernisering

Glæd dig til at se Lises billeder, som også er fulde af håb, til ferniseringen 20. november efter gudstjenesten kl. 9.30.

Nyt fra bestyrelsen

Af Lise-Lotte Liengaard og Rie Thygesen, bestyrelsesmedlemmer

Utallige foreninger af forskellig art er dybt afhængige af frivillig arbejdskraft og frivillige hjælpere for at foreningens dagligdag kan fungere. Det gælder foreninger af meget forskellig art. Lige fra idrætsforeninger, borgerforeninger, genbrugsforretninger og pensionistklubber til festivaler og valgmenigheder. I mange af de nævnte steder er gennemsnitsalderen høj. De frivillige i 2022 er for en stor dels vedkommende dem, der også har været med som børn og unge.

Hvor bliver de unge af? De unge, som skal tage over, når vi gamle slipper? Nogle vil sige, at det altid har været Tordenskjolds soldater – ja, men er vi blevet færre? I alle tilfælde tyder det på, at gennemsnitsalderen er steget. I et interview i Kristeligt Dagblad 9. september om fællesskaber og frivillighed fortæller 82-årige Ole Holmsgaard, at han altid har været meget aktiv på det frivillige område. Ole Holmsgaard er samfunds-

mæssigt meget optaget af den frygtelige egoisme, der præger vores tid. Han siger:

”I stedet for at vælge fællesskabet, som alle mennesker har brug for, har vi i grunden udviklet os til en flok enere. Alle synes, at de selv er de vigtigste, og at det er dem, der skal stå forrest hele tiden.” Dette er selvfølgelig Ole Holmsgaards påstand, men er der noget om snakken?

Når vi både oplever og hører i medierne, hvor dårligt unge trives, fordi presset på dem er stort, forstår vi godt, at de ikke også melder sig som frivillige i foreningslivet eller andre fællesskaber, der kunne have deres interesse.

Det er trist, for de går måske netop glip af fællesskaber, der kan dreje fokus lidt væk fra dem selv. Fællesskaber, der kan være med til at gøre tilværelsen lidt mere enkel, lidt mere sorgløs, fordi der er fælles opgaver at løse og fælles resultater at fejre. Der er ikke længere tid og overskud til hobby og frivillige fællesskaber. Alt skal være målrettet den enkeltes fremtid med uddannelses- og jobmuligheder. Sådan kan tingene bide sig selv i halen og medvirke til manglende trivsel – måske som følge af manglende stærke og givende fællesskaber.

Hvis der skal kunne sættes nogen form for lighedstegn mellem frivillighed, fællesskab og trivsel, er der flere ingredienser, der skal

indgå i kagen. At arbejde frivilligt skal være sjovt det meste af tiden. Man skal kunne se et formål med det, man gør. Der skal være en respekt for hinandens indsats og ydeevne i forhold til den enkeltes tid og kræfter. Ikke mindst skal fællesskaberne være åbne for nye hoveder, der slutter sig til.

Mange gør heldigvis gerne en betydelig indsats i frivillighedens navn uden at have store forventninger om efterfølgende fejring af egen indsats. Nok især fordi det vigtigste og bærende er fællesskabet om aktiviteten. Det handler jo netop om at stå sammen frem for at stå forrest.

Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige for, at der hos os både er unge og ældre, som melder sig som frivillige. Vi tror på, at vi sammen kan være med til at skabe fællesskab og trivsel. At blive husket med et skulderklap, lidt ros eller en blomst er ikke desto mindre vigtigt. Derfor vil vi gerne sige tak til alle, der står klar til at yde en frivillig indsats for vores valgmenighed.

Har du spørgsmål, ønsker eller er der noget, du savner i kirkebladet, så kontakt os endelig. Vi bestræber os hele tiden på at bringe tekster, der dækker behov og fanger din interesse, og det er til enhver tid givende med meldinger fra dig.



Ryslinge Valgmenighed hvi-ler i høj grad på frivillighed, ja, den kunne slet ikke fun- gere uden medlemmernes indsats. Derfor er vi meget glade for at kunne hjælpe, når der er mulighed og be- hov for det. Vi synes også, at vi får meget igen, som vi slet ikke ville være foruden. Sam- været med andre frivillige i valgmenigheden giver os me- gen glæde, som smitter af på det tilhørsforhold, som vi har til valgmenigheden. Rent fy- sisk og mentalt holder det os i gang at være frivillig i Valg- menigheden.

Ingrid og Jørgen Vilster



Jeg er glad for at være med som frivillig i Valgmenig- heden. Det er at være med i fællesskabet.

Lise Larsen

*”Er her mon brug for hjælp? – I kan bare kalde”.
Det hører vi tit, og det glæder os alle.
Et frivilligt job kan så nemt bli’ en gave,
man mødes og hjælper – hvad end man kan lave.*

Jeg får små sommerfugle i maven

Af **Birgit Wiborg**, medlem

I Ryslinge Valgmenighed er det som regel en frivillig, der læser ind- og udgangsbøn. Jeg har været med fra begyndelsen og er meget glad for at være læser ved vores gudstjenester. Jeg føler et stort engagement og ansvar for, at gudstjenesterne bliver indledt og afsluttet på den bedste måde.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg får små sommerfugle i maven – ikke mindst når der er mange i kirke til barnedåb og til højtiderne. Juleaften er speciel. Min første læsning juleaften var en oplevelse, som jeg stadig har i erindring og bare ønsker mig flere af: En fyldt kirke. Familie og venner mødes. Der krammes og knuses. Børn og voksne snakker højlydt, men så pludselig bruser orglet. Jeg går op i koret, vender mig og ser ud over en spændt og forventningsfuld menighed. Og så bliver der helt stille og højtideligt, og jeg kan læse min indgangsbøn.

Tidligere blev ind- og udgangsbøn altid læst af præsten i Ryslinge Valgmenighed, men da Michael Nielsen blev vores præst, ønskede han naturligt nok nogle forandringer. En af dem var, at frivillige fra menigheden kunne læse ind- og udgangsbøn ved gudstjenesterne. Vi var nogle stykker som gerne ville være med til at afprøve ordningen. Det er ikke nogen hemmelighed, at der hørtes en del snak og fulgte kritik og debat med forslaget dengang.

Da Malene Aastrup kom til som præst i valgmenigheden, var vi læsere spændte på, om vi fortsat skulle læse. Det skulle vi heldigvis. Den eneste ændring er, at vi for nylig har fået en mappe med flere bønner, så vi selv kan vælge, hvilke bønner vi vil læse. Derfor kan læsernes bønner være forskellige.

Det er mit indtryk, at menigheden nu har accepteret, at det er sådan. Vi læsere forsøger alle at løse opgaven, så godt vi kan.

Der er sket udskiftninger undervejs blandt læserne. Ældre holder op og yngre kræfter tager over – det er rigtig dejligt.

Både min mands og min familie har altid hørt til i valgmenigheden. Når jeg tænker både tilbage og fremad, er der sket rigtig mange nye tiltag og forandringer, som vi har taget og skal tage til os og følge med i. Der skal stadig være fornyelse og vækst for at vores gode menighed kan trives.

Har du lyst til at være læser?

6-8 frivillige er i øjeblikket læsere i kirken på skift, men der er plads til flere. Har du lyst til at mærke sommerfuglene i maven ligesom Birgit, så skriv til Malene på maa@ryvm.dk.





Valgmenighedspræst

Malene Rask Aastrup
Præstegården
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1073
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk

Ferie og fridage

Ugentlig fridag er mandag. Malene holder desuden fri 11.-15. november, 2.-5. december og 10.-18. februar. Kirkelige handlinger passes af frimenighedens præst Maria Louise Odgaard Møller, tlf. 2119 1866 / praesten@ryslingefrimenighed.dk.

Ord til dig

Af **Malene Rask Aastrup**, valgmenighedspræst

Der er så utrolig mange ord hele tiden. Ord i din hverdag og ord på sociale medier. Alligevel har jeg opdaget, at jeg kan længes efter ord. Og at der er en særlig glæde og fred ved at høre ord uden billeder. Vi er mange, der er begyndt at lytte til podcast, der jo netop opfylder det behov. Når vi går ture, gør rent eller kører bil, kan vi fylde tiden ud med meningsfulde ord, der handler om temaer, som vi gerne vil være klogere på.

Som menneske og præst er jeg optaget af særligt to ting: Eksistens og tro. Jeg leder jævnlige podcasts med de emner. Og jeg har nu selv tilføjet et tilbud til dig: Du kan lytte til mine prædikener. De tager 10-15 minutter. Til sidst hører du det evangelium eller den bibeltekst, jeg har prædikeret over.

I gudstjenesten gør vi det omvendt, men jeg er sjældent meget tekstnær, og derfor kan mine prædikener forstås uden bibelteksten. Ved at lytte til teksten til sidst bliver oplevelsen anderledes, og du kan derfor som kirke-

gænger også have glæde af at lytte til både prædiken og teksten.

I valgmenigheden er vi optagede af, hvordan vi kan bringe kirken så tæt på dig som muligt, og hvordan vi kan nå ud til de medlemmer, der bor længere væk og ikke lige kan komme forbi hver søndag. Her er nu endnu et tilbud til dig: Lydprædikener som små overvejelser over livet.

Jeg taler ud fra kristendommen, men giver dig ikke et færdigt verdensbillede og en konkret tro, som du skal være enig i. Jeg giver dig mine tanker og håber, at de kan sætte dine i gang. Hvad er vigtigt for dig? Hvad tror du? Og så den største lettelse; en tilsigelse af, at Gud tror på dig, også hvis eller når du selv tvivler.

Du finder mine lydprædikener på www.ryvm.dk. I topmenuen ligger "Ord til dig", hvor du finder både nyhedsbreve, kirkeblade, blogindlæg og prædikener. God læselyst!

Gudstjenester

November

- | | | |
|-------|-------|--|
| 6/11 | 16.00 | Allehelgen ved Malene Rask Aastrup
Lystænding i gudstjenesten og fællesspisning i mødesalen |
| 13/11 | 9.30 | 22. søndag efter Trinitatis ved Maria Louise Odgaard Møller |
| 20/11 | 9.30 | Sidste søndag i kirkeåret ved Malene Rask Aastrup
Fernisering i mødesalen: Lise Kaltoft |
| 27/11 | 14.00 | 1. søndag i advent ved Malene Rask Aastrup
Adventsarrangement i mødesalen |

December

- | | | |
|-------|-------|--|
| 4/12 | 11.00 | 2. søndag i advent ved Maria Louise Odgaard Møller |
| 11/12 | 11.00 | 3. søndag i advent ved Malene Rask Aastrup |
| 18/12 | 9.30 | 4. søndag i advent ved Malene Rask Aastrup og Maria Louise Odgaard Møller
De ni læsninger med begge hold konfirmander |
| 24/12 | 11.00 | Juleaftensdag: Mens vi venter
Familiegudstjeneste ved Malene Rask Aastrup |
| 24/12 | 14.30 | Juleaften ved Marie Louise Odgaard Møller |
| 24/12 | 16.00 | Juleaften ved Maria Louise Odgaard Møller |
| 25/12 | 11.00 | Juledag ved Malene Rask Aastrup |
| 26/12 | 9.30 | 2. juledag ved Malene Rask Aastrup |

Kirkebil: Har du brug for hjælp til transport for at komme til gudstjenester og valgmenighedens aktiviteter i salen, er der mulighed for at bestille kirkebil.

Ring til Palles Taxi på **6262 2815**.
Egenbetaling er 30 kr.

Januar

- | | | |
|------|-------|---|
| 1/1 | 19.00 | Nytårsdag ved Malene Rask Aastrup
Vi ønsker hinanden godt nytår med et glas vin og kransekage |
| 8/1 | 13.00 | 1. søndag efter Helligtrekonger ved Maria Louise Odgaard Møller
Fælles gudstjeneste som optakt til Ryslingemødet |
| 15/1 | 9.30 | 2. søndag efter Helligtrekonger ved Malene Rask Aastrup |
| 22/1 | 11.00 | 2. søndag efter Helligtrekonger ved Malene Rask Aastrup |
| 29/1 | 9.30 | Sidste søndag efter Helligtrekonger ved Malene Rask Aastrup |

Februar

- | | | |
|------|-------|---|
| 5/2 | 9.30 | Septuagesima ved Malene Rask Aastrup og Michael Nielsen
Sang med Michael Nielsen i mødesalen |
| 12/2 | 9.30 | Seksagesima søndag ved Maria Louise Odgaard Møller |
| 19/2 | 14.00 | Fastelavns søndag ved Malene Rask Aastrup
Fastelavnsfest i mødesalen |
| 26/2 | 11.00 | 1. søndag i fasten ved Malene Rask Aastrup |

Valg- og frimenighedspræsterne afløser for hinanden, så menighederne deler gudstjeneste, når den ene præst har ferie eller friweekend.

Efter gudstjenester kl. 11.00 er der en kop kaffe eller te i våbenhuset til dem, der har tid og lyst.

Returadresse: Ryslinge Valgmenighed · Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge · www.ryvm.dk



Valgmenighedspræst:

Malene Rask Aastrup

Tlf. 2830 5332

Mail: maa@ryvm.dk / mraa@km.dk

Graver:

Lone Holmegaard, Vantinge

Tlf. 2016 0844

Mail: loneholmegaard@hotmail.com

Kirketjenere:

Ruth Haakonsson

Tlf. 4218 3788

Mail: ruth.haakonsson@dlgpost.dk

Anna Klara Birkeland

Tlf. 4218 3788 / 7195 6053

Mail: annaklarap@gmail.com

Organist:

Karin Vium Jensen, Tåsinge

Tlf. 4041 8912

Mail: karinvium@gmail.com

Kirkesangere:

Elin Jeppesen, Rudme

Tlf. 6227 2562

Mail: rudmevej118@gmail.com

Gitte Rasmussen, Ringe

Tlf. 6171 5890

Mail: gitteeras@gmail.com

Kalina Cecilie Boleslaw Hans, Svendborg

Tlf. 2174 5790

Mail: kalinaceciliehans@hotmail.com

Formand:

Niels Rasmussen, Stenstrup

Tlf. 6226 1005

Mail: nr@skovbjerggaard.com

Kasserer:

Lone Rosager, Svendborg

Tlf. 2216 9861 (efter kl. 16)

Mail: mail@rosagerregnskab.dk

**Leje af mødesalen til dåbs- og
míndesammenkomster**

Lise-Lotte Liengaard, Kværndrup

Tlf. 2890 2583

Mail: liliengaard@gmail.com

Husk at fortælle, når du flytter – så sender vi kirkebladet til den nye adresse.