



Ryslinge Vælgenighed

Juli - oktober 2023



**Fødselsdags-
reception**
Fredag 4. august
kl. 14-17 i
præstegård og
Nazarethkirken

Du kan rigtig meget, men du kan ikke alt. Og først og fremmest: Du kan det ikke alene i kraft af dig selv. Du kan det med hjælp fra andre, og du kan det endnu bedre, hvis du får den ballast med dig at vide, at Gud er med dig.

04

Sensation:
En kvindelig præst

10

Kalender

14

Kirkehøjskolen
midt på Fyn

Indhold

- 2 - 3 Dagen fuld af sang
- 4 - 5 Sensation: En kvindelig præst
- 6 - 7 Gud, hvor gør du det godt
- 8 Minikonfirmand
- 9 Gi' en hånd-dag og sommerfest
- 10 - 11 Kalender
- 12 Kirkelige handlinger
- 13 Ny udstiller: Walther Juul Hansen
- 14 Kirkehøjskolen
- 15 Førstehåndsindtryk fra årsmødet
- 16 - 17 Nyt fra bestyrelsen
- 18 Præstens side
- 19 Gudstjenester

Ansvarshavende redaktør: Malene Rask Aastrup

Redaktion: Kommunikationsmedarbejder Ann Madsen

Forsidefoto: Billede fra gudstjeneste september 2022, fotograf Rie Thygesen



Dagen fuld af sang

Af **Karin Vium Jensen**, organist i Ryslinge Valgmenighed

Det knitrer, mens siderne i sangbogen vendes og bladres igennem, indtil det valgte nummer er fundet og alle er klar til at synge. Klaveret sætter tonen an, og straks samler vidt forskellige stemmer sig om den samme perlerække af toner og den samme tekst. Fællessangen er i gang.

Jeg er vokset op i Kerteminde. Med "Åbent landskab, hvor vindene får fart", og hvor det første fællessangsrepertoire, jeg oplevede, naturligt knyttede sig til strand, havn, vand, fiskeri, søfart og købstad. Jeg var tidligt i min karriere ude at spille til diverse sammenkomster og fester, og der blev lystigt sunget med på sømandsviser, folkeviser og revyviser. Det var mødet med en sangtradition, hvor mange kunne visernes fortløbende tekster udenad, hvilket gav en frihed til på nærmest ingen tid at slå tonen an og skabe et "syng-med"-repertoire.

Som ung voksen bosatte jeg mig på Midtfn, hvor jeg fortsatte mit musikalske virke. Med i bagagen havde jeg et eksemplar af højskolesangbogen, hvor jeg indtil da mest havde kigget på noderne. I hverdagslivet, i foreninger, i friskoler og her i Ryslinge Valgmenighed, mødte jeg den sangtradition, som er rodfæstet i historie og poesi, og hvor man "synger om, hvad livet vil hver dag, vi er til stede", som Jens Rosendal skriver.

Jeg blev optaget af den måde, man med letthed og en naturlig ligefremhed bruger et fælles sprog på, udtrykt gennem sang og musik. En slags samtale eller en lille tale. Jeg gav efterhånden teksterne mindst lige så megen opmærksomhed som noderne, og en ny sangtradition åbnede sig for mig. Jeg blev så at sige sunget ind i den. En levende sangtradition, som jeg fik mod på at dykke ned i.

Min indgangsvinkel til sangenes univers går gennem musikkens tonesprog. Jeg dyk-

ker især ned i arbejdet omkring, hvad der kendetegner en god melodi til en fællessang. Hvordan tekst og melodi komplementerer hinanden og forenes til en god sang. Det har jeg fået muligheden for at give mine egne bud på, blandet andet til nogle af Michael Nielsens digte.

Den levende fællessang, jeg mødte i det midtfniske, er blevet et betydningsfuldt omdrejningspunkt i mit virke som musiklærer, sangvært, organist og akkompagnatør. I tidens løb er det blevet til sangtimer i mange forskellige sangfællesskaber. Det, jeg har taget med mig, er, at sangrepertoiret skal være sangbart og det, vi synger, skal give mening i fællesskabet. Sangvalget kan strække sig vidt og bredt i forskellige genrer og stilarter. Men dér, hvor sangen kommer fra hjertet, og dér, hvor vi trækker vejret godt ned i lungerne for at have luft nok til at være med hele vejen, dér er dagen fuld af sang.

Har du lyst til at synge?

Fællessang på Biblioteket i Ringe
Fredag 25. august kl. 19-21
(i forbindelse med Open by Night).

Sangeftermiddage på plejehjemmet Nørrevænget
3. tirsdag i hver måned kl. 14.30 - for beboere, pårørende og folk i lokalområdet.

Morgensang i Nazarethkirken
Fredage i ulige uger kl. 9.00. Vi starter 1. september.

Sensation: En kvindelig præst

Af **Malene Rask Aastrup**, valgmenighedspræst

”Vi vil gerne have en mand”, sagde en ældre dame til formanden for menighedsrådet, da vi stod i våbenhuset efter gudstjenesten. Jeg havde søgt stillingen og var på ”hemmeligt” besøg for at se, hvordan de holdt gudstjeneste i Allerup kirke. Den ældre dame og jeg fik siden et nært forhold til hinanden, da menighedsrådet valgte mig som deres nye præst, men hun ville altså hellere have haft en mand.

Det var første gang jeg stødte på nogle, der foretrak det ene køn frem for det andet. Og jeg har lige så ofte mødt mennesker, der foretrak en kvindelig præst. Præsten Karen Horsens fortæller i bogen ”Fra Edith til Tine. Kvindelige præster på Fyn gennem 75 år”, at hun som teologistuderende fik at vide af en mandlig medstuderende, at han ”egentlig ikke brød sig om kvindelige præster”. Hertil svarede hun, at det skulle han sāmænd ikke være ked af, for hun hav-

de heller aldrig været særlig vild med de mandlige.

I år fejrer vi 75-året for kvindelige præster. De første kvindelige præster blev ordineret i 1948 i Odense domkirke, fordi den fynske biskop var den eneste, som ville ordinere kvinder til præstestillinger. Det var under daværende kirkeminister Carl Hermansen, som en del vil huske som tidligere valgmenighedspræst her i Ryslinge. Initiativet til kvindelige præster kom også fra en valgmenighed på Lolland, der ønskede at kalde en kvinde som præst, samt fra kvinderne selv. Der var præstemangel, og efterhånden havde flere og flere kvinder valgt at læse teologi, og så skulle de vel også bruges som præster eller hvad?

Min forgænger Ingrid Kjeldsen har fortalt mig, at hun, mens hun var studerende på Århus Universitet, skrev til Præsteforeningen og spurgte, hvor de kvindelige teologer



blev af. Hun fik svar fra Præsteforeningen: De fleste underviste i gymnasier eller på seminarier. Kun få var præster. Omkring 15

i hele landet på det tidspunkt i slutningen af 60'erne. Det første år Ingrid var præst i Jylland kom der næsten dagligt en journalist og en fotograf forbi for at se den kvindelige præst. Hun var den eneste kvindelige præst både i Viborg, Ålborg og Ribe og Haderslev Stift og der var kun nogle få kvindelige præster i Århus Stift. Ingrid var den 14. kvinde, der fik ansættelse som præst i Fyens Stift, da hun blev præst i Ryslinge Valgmenighed. Over 300 mennesker var mødt op og alle stemte for den kvindelige præst, på nær den tidligere formand og hans hustru, som stemte blankt. De blev siden nære venner med Ingrid og bevarede deres medlemskab af menigheden selv da de flyttede til Hadsten for at komme tættere på deres datter. Der var mange i kirkelige kredse, som var imod kvindelige præster. Mest fordi traditionen ikke bød på kvindelige præster, og man dermed ville bryde med alle andre kirkesamfund i verden. Sådant er det desværre stadig mange steder ude i verden: At kvinder ikke kan blive præster.

En anden grund til, at mange i kirkelige kredse var modstandere af kvindelige præster var, at det ville ødelægge hjemmet. Hvordan skulle en kvinde kunne være både mor og præst? Nogle overvejede, at kvinder skulle have cølibatkrav, hvis de ville være præster. Jeg har faktisk selv overvejet noget lignende, da jeg som præst blev mor til vores 3. og 4. barn. Det er vitterligt svært at få præstekaldet til at stemme overens med ens

moderhjerne (eller faderhjerne). Omvendt tror jeg, at det er utrolig usundt på alle måder, hvis en præst ikke må have en familie, som det stadig er tilfældet i de fleste katolske menigheder. Jeg tror, at det er godt, at præsten bliver kaldet af andre end menigheden. Både så præsten ikke påtager sig at spille gud, og så præsten får mulighed for at have en familie, der kan støtte ham eller hende, ligesom alle andre mennesker har mulighed for.

I skrivende stund behandler Folketinget et forslag om at afskaffe en paragraf, der gør

det muligt for menighedsråd at vælge en præst fra, fordi hun er en kvinde. Paragraffen er på en måde overflødig. Hvis de ikke ønsker indstille en kvinde, kan menighedsrådet jo bare nøjes med at kalde nogle mænd til samtale. Rent principielt strider paragraffen imod vores menneskesyn: Alle mennesker kan blive præster, og da både mænd og kvinder er mennesker, så må både mænd og kvinder kunne blive præster. Da jeg spørger Ingrid Kjeldsen, hvad hun synes om paragraffen, er hendes svar kort og enkelt: ”Den skal fjernes!”

Mere om kvinder i kirken

Teaterforedrag: ”Grundtvig og Kvinderne”

10. september kl. 13 i Nazarethkirken
og på Ryslinge Højskole

Hør om de kvinder, der prægede Grundtvigs tanker, ideer og digtning gennem fortælling, fællessang og musik. Fortæller Else Mathiassen og musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen tegner et billede af mennesket Grundtvig gennem tekster fra hans sange, musik samt fortællinger fra hans liv.

Foredrag: Bibels kvinder

24. oktober kl. 19 i mødesalen

Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og om mænd, men nærlæser man Bibelen ud fra kvindernes synspunkt, opdager man, at de er særdeles forskellige, og at mange af dem er selvstændige og handlekraftige personer. Teolog, salmedigter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen fortæller.

Gud, hvor gør du det godt

Prædikenuddrag fra tale til konfirmanderne maj 2023 af **Malene Rask Aastrup**, valgmenighedspræst

Kære konfirmander. Jeg gætter på, at I er spændte, og jeg tror, at det kan knibe med at høre efter, hvad jeg siger. I dag er en stor og vigtig dag for jer, men jeg ved ikke, om I er klar over, at det på mange måder er en større dag for jeres forældre og familie. For vi husker glæden, da I blev født og alle de dage, I har været her og kender anderledes til tid, der er gået og ikke vil komme igen. Vi voksne ved, at vi er heldige at få lov til at låne jer og hjælpe jer på vej med jeres liv. Vi kan være trælse, når vi sikkert alt for ofte forsøger at hjælpe jer til at undgå de fejl, som vi selv gjorde ved at komme med alle vores gode råd.

Lige for tiden er jeg optaget af en mand, der hedder Rasmus Nielsen. Han blev født i 1862 og døde i 1969 og er farfar til en kvinde her fra menigheden. Rasmus Nielsen kom fra landet ligesom jer. Han gik på Vejstrup efterskole, ligesom nogle af jer måske også skal. Han blev mejerist og overtog sin far-

brors og tantes mejeri. Senere opfandt han Danbo-osten. Det, der interesserer mig allermost ved ham, er det, han i sine erindringer fortæller om sin barndom og om sin mor:

”Når man er højt oppe i årene, kan det være vanskeligt at huske enkeltheder, men jeg tror ikke, jeg tager fejl, når jeg mener, at de ældste af mine minder knytter sig til de mørkningsstunder, vi børn tilbragte med vores mor, når hun var færdig med sit dagsarbejde. Hun tog da min lille broder på skødet, og min søster og jeg tog plads på en skammel med hovedet i hendes skød tæt ved den store firkantede kakkellovn. Min mor talte med os om forskellige ting og lærte os at bede og småsang for os på hendes stille følelsesfulde måde. Jeg husker disse øjeblikke, der gentog sig aften efter aften på samme måde. Jeg husker mors formaninger om at blive gode børn. Hun mindede os om, at Vorherre så os alle steder, hvor vi var og

at han altid ville hjælpe os, når vi bad ham derom.”

Jeg er ikke i tvivl om, at det har været afgørende for Rasmus liv. Udover at mærke sine forældres støtte, sørgede moderen for at vise hen til Gud. Præcis sådan er mit håb hver gang, jeg døber et barn. At det vil mærke sine forældres kærlighed, og at de vil pege på Gud, som den kærlighedskilde, vi alle kan lade os nære ved og stole på, når alle andre fejler. Præcis sådan er mit håb også for jer konfirmander, når I går ud herfra. At I ved, at jeres familie elsker jer, og at I altid kan søge herind i kirken og finde trøst og fred hos Gud.

Vi lever i en anden tid og har andre forudsætninger og vilkår end dengang. Alligevel er livet stadig det samme. Vi bliver født ind i en familie, hvor vi bliver elsket, så godt som vores familie formår. Vi prøver alle på at være næstekærlige – og vi fejler jævnligt. Forskel-



len er, at virkelig mange i dag glemmer at vise hen til Gud. I stedet, siger vi, at ”du kan lige, hvad du vil”. Men det passer jo ikke. Du kan rigtig meget, men du kan ikke alt. Og først og fremmest: Du kan det ikke alene i kraft af dig selv. Du kan det med hjælp fra andre, og du kan det endnu bedre, hvis du får den ballast med dig at vide, at Gud er med dig. For så kan du søge tilgivelse, når du fejler. Du kan få vasket din tavle ren hos Gud. På den måde kan du få tømt dit hoved og dine tanker for selvbebrejdelser og møde verden på ny med friskt mod.

Musikeren Simon Kvamm har skrevet en sang til Gud, som han kalder Himmeljuice, fordi det er Simon Kvamms påstand, at Gud er en himmelsk kilde, som vi har brug for at drikke af. Han synger:

”Når det hele bare kører i nul, så tænker jeg på dig. Når jeg bare kører rundt og fylder ting i et hul, så savner jeg dig. Når det kører afsted og det kører mig ned i en uendelig tunnel, springer du op og falder ned og si'r man faktisk ikk' ka' bære sig selv. At man faktisk ikk' ka' klare det selv.

At jeg har fået dig – ja, tænk, at det er lykkedes mig, sikke et held. Jeg vil aldrig nogensinde, aldrig nogensinde sige farvel.

Gud hvor gør du det godt, min himmeljuice. Du løfter mig op – gud hvor ska' du ha' tak, min himmeljuice. Du løfter mig på plads.”

Himmelhelte og hverdagsmagi

Af **Malene Rask Aastrup**, valgmenighedspræst

Hvert efterår fra Halloween til Advent inviterer vi menighedens børn fra 3.-6. klasse til minikonfirmand-undervisning. Vi kalder forløbet for Himmelhelte og hverdagsmagi, fordi minikonfirmand ikke betyder, at man skal minikonfirmeres. Minikonfirmand er blot en måde at lære kirken, præsten og de andre

børn at kende. Minikonfirmand er altså en slags juniorklub for børn i 3., 4., 5. og 6. klasse, hvor vi skal lege os gennem kirkerummet, og høre underlige fortællinger fra Biblen om Gud, engle og mennesker. Vi taler om livet, hvad der giver os ondt i maven, og hvad der gør os glade. Hvornår vi bliver bange, og hvad der gør os triste.



Vi mødes i kirken torsdage efter skoletid kl. ca. 14 til kl. 16. Vi begynder torsdag 26. oktober i ugen op til Halloween og slutter første søndag i advent 3. december kl. 14-17. Børn fra Ryslinge Friskole har mulighed for at blive hentet af Malene kl. 13.30, og ellers håber vi, at forældre og bedsteforældre vil være søde at give deres børn et lift frem og tilbage til kirken. Vi sørger for eftermiddagsmad og -drikke til børnene, der plejer at være godt sultne hen på eftermiddagen.

Alle børn i 3.-6. klasse er velkomne. Tilmelding til Malene på maa@ryvm.dk eller 2830 5332.

Kom med til sommerfest og "Giv en hånd dag"

Af **Ann Madsen**, kommunikationsmedarbejder

En vigtig del af valgmenighedens dna er, at vi har bygget den selv og er fælles om at løfte opgaverne. Uden menighed er der ingen kirke. Nazarethkirken blev bygget i 1866 på under et halvt år af folk fra menigheden, og mødesalen blev tegnet af valgmenighedspræst Ingrid Kjeldsen og bygget af folk fra menigheden. I flok kan vi løfte meget mere end hver for sig.

20. august kl. 9.30-16 gør vi det igen: Vi holder Gi' en hånd-dag, hvor vi sammen løser nogle mindre vedligeholdelsesopgaver, som er med til at passe på vores samlingssted for menigheden, mødesalen, og præstegårdshaven.

Arbejde og fest forenes

Vi starter dagen med en kort gudstjeneste kl. 9.30 i den nye skovkirke, som børnene bygger på vores Sommer Camp. Herefter bruger vi et par timer med på i fællesskab at løse små arbejdsopgaver som fx at male, beskære buske og træer og bygge nogle små boder til adventsmødet. Omkring kl. 13.30 sætter vi os til bords og nyder en dejlig tapas sammen, inden Karin Vium Jensen og unge fra valgmenigheden giver koncert.

Alle kan være med

Vi har fundet nogle mindre helt konkrete små og store opgaver, og alle kan være med. Der er både brug for nogen, der kan dække et flot bord til festen og nogen, der kan svinge en malerpensel, en pudseklud eller en hammer. Og så selvfølgelig nogen, som kan hjælpe med at rydde op.

Har du lyst til at gi' en hånd og fejre fællesskabet?

Tilmeld dig på maa@ryvm.dk eller 2830 5332. Børn er også meget velkomne - vi sørger for, at der er hyggelige aktiviteter i haven. Din hjælp er vigtig for vores menighed og vi er meget taknemmelige for, hvis du vil gi' en hånd.

Kalender

JULI

Musikudsjeneste og fernisering af Walther Juul Hansens billeder

Søndag 2. juli kl. 19.00 i Nazarethkirken
Sangerinde Trine Lunau synger og spiller klaver. Se mere s. 13

Højskolesang

Tirsdag 18. juli kl. 14.30-15.30 på plejehjemmet Nørrevænget

AUGUST

Fødselsdagsreception

Fredag 4. august kl. 14.00 -17.00

Åbent hus i præstegården i anledning af Malenes 50-års fødselsdag. Aftensang i Nazarethkirken kl. 16-17, hvor organist Karin Vium Jensen sidder ved flyglet. Se side 15

Højskolesang

Tirsdag 15. august kl. 14.30-15.30 på plejehjemmet Nørrevænget

Gi' en hånd-dag og sommerfest

Søndag 20. august kl. 9.30-16

Kort gudstjeneste i præstegårdshaven, fælles arbejdsdag og sommerfest med musik. Se side 9

Yoga/krop og sjæl med Tine Asbild og Malene Aastrup

Torsdag 24. august kl. 19.30-21. Se boks

Fællessang på Ringe Bibliotek

Fredag 25. august kl. 19-21

I forbindelse med Open by Night. Lokale har valgt sange. Ved klaveret sidder organist Karin Vium Jensen, og vært for aftenen er valgmenighedspræst Malene Rask Aastrup. Alle er velkomne. Kom kort forbi, som det passer dig, eller vær med begge timer.

SEPTEMBER

Morgensang: Syng dig glad

Fredag 1. september kl. 9-9.45 i Nazarethkirken

Gudstjeneste for begyndere

Søndag 3. september kl. 9.30-10.30 i Nazarethkirken

En guidet gudstjeneste særligt til dig, der ikke er vant til at gå i kirke, men gerne vil have en introduktion til det. Gudstjenesten er til alle aldre og fungerer samtidigt som opstart på årets konfirmandundervisning.

Bowlingtur for kommende konfirmander

Tirsdag 5. september kl. 16-20 i Svendborg. Fælleskørsel fra præstegården.

Gudstjeneste og teaterforedrag

Søndag 10. september kl. 13

Gudstjeneste i Nazarethkirken og teaterforedrag på Ryslinge Højskole. Et samarbejde med Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Høj- og Efter-skole i anledning af Grundtvigs fødselsdag den 8. september.

Stjernerstund

Tirsdag 12. september kl. 17-19

Fællesspisning med hygge, bibelhistorie og sang i kirken.

Morgensang: Syng dig glad

Fredag 15. september kl. 9 i Nazarethkirken

Kirkekino: "Asteroid City"

Tirsdag 19. september kl.19.30

Bestil og køb din billet i Ringe Bios hjemmeside eller tlf. 6262 1218. Se boks

Høstgudstjeneste, frokost, foredrag og høstmarked

Søndag 24. september kl. 11. Se boks

Bogklub med Sonja Skygebjerg og Malene Aastrup:

"Kriger uden maske" af Hanne Vibeke Holst

Tirsdag 26. september kl. 10-12 i mødesalen

Tilmelding til Malene på maa@ryvm.dk eller 2830 5332.

Foredrag: Per Stig Møller

Tirsdag 26. september kl. 19 i mødesalen

Arrangeret af Kirkehojskolen Midt på Fyn. Se side 14

Morgensang: Syng dig glad

Fredag 29. september kl. 9 i Nazarethkirken

OKTOBER

Temadag om fysisk og mental sundhed

Søndag 8. oktober kl.14-17.30 Se boks

Morgensang: Syng dig glad

Fredag 13. oktober kl. 9 i Nazarethkirken

Bogklub med Sonja Skygebjerg og Malene Aastrup:

"En herregårdsfortælling" af Selma Lagerlöf

Tirsdag 24. oktober kl. 10-12 i mødesalen

Foredrag: Kvinderne i biblen ved Lisbeth Smedegaard Andersen

Tirsdag 24. oktober kl. 19 i mødesalen

Arrangeret af Kirkehojskolen Midt på Fyn. Se side 14

Minikonfirmand: Hverdagshelte og himmelmagi

Torsdag 26. oktober kl. 14.30-16 i Nazarethkirken. Se s. 8

Morgensang: Syng dig glad

Fredag 27. oktober kl. 9 i Nazarethkirken

Hyggelig uhygge: Halloween

Tirsdag 31. oktober kl. 17 i Nazarethkirken



Yoga/krop og sjæl v. Malene Aastrup og Tine Asbild

Opstart 24. august

kl. 19.30-20 i mødesalen

Yin yoga/ strækøvelser afsluttet med afdæmpning af kroppen under oplæsning af bibeltekster. 400 kr. for 8 gange. Du kan få en gratis prøvegang. Tilmelding til Tine Asbild på tine@asbild.dk eller 31321983.



Kirkekino

Tirsdag 19. september

kl. 19.30 i Ringe Bio

Vi ser Asteroid City og efter filmen er valgmenighedspræst Malene Aastrup oplægholder på samtale om filmoplevelsen. Pris 80,- inklusiv et glas vin og kaffe og kage bagefter. Filmen er en Filmporten film, så de, der har medlemskab, får billetten til halv pris.



Høstgudstjeneste

24. september kl. 11

Gudstjeneste og høstfejring med høstmarked og foredrag af Rasmus Hage Dalland. Afstanden mellem land og by vokser, og debatten om landbrugets rolle i klima- og biodiversitetskrisen er intens. Men ved vi egentlig, hvad vi taler om? Og hvordan oplever landmændene selv deres erhverv og den andel, de har i kriserne?



Temadag om fysisk og mental sundhed

Søndag 8. oktober kl.14-17.30

i kirken og mødesalen

Musikgudstjeneste og foredrag. Lægeeksamineret

heilpraktiker Jørgen Nonnegaard fortæller om forebyggelse af sygdomme med naturmedicin. Psykolog Anni Elmgren fortæller om hvordan den dybe samtale kan

give dig styrke og ro. Yogalærer Tine Asbild og valgmenighedspræst Malene Aastrup

giver eksempel på en afspænding med bibellæsning.

Fast i kalenderen

Litteraturkreds om sorg

Første tirsdag i måneden

kl. 12-14 i mødesalen.

Krea onsdage

Fra 6. september og hver

onsdag kl. 19.00-21.30

i mødesalen.

Babysaltesang

Fra 31. august og hver torsdag

i Nazarethkirken kl. 11-12.30.



Ny udstiller

Walther Juul Hansen

Af **Ann Madsen**, kommunikationsmedarbejder

I efteråret kan vi nyde kunstner Walther Juul Hansens værker i mødesalen. Walther er autodidakt kunstner og maler portrætter.

Kunsten kom meget tidligt til Walther. Han fik en lærer, som opmuntrede og udfordrede ham. Han begyndte at tegne af efter Acton Friis og Johannes Larsens portrætter og eksperimenterede med oliemaleri og andre medier hjemme i kælderen. Senere åbnede verden sig for ham, og han rejste jorden rundt. Han blev tømrer og tækkemand, så

Fernisering

Mød kunstner Walther Juul Hansen og hør ham fortælle om sin kunst til ferniseringen i mødesalen 2. juli kl. 20 efter gudstjenesten. Vi er værter ved lidt ost og rødvin.

rejser og arbejde har således fyldt meget i Walthers voksne liv.

"Inderst inde har jeg altid vidst, at jeg igen en dag ville finde tid til at male. Det har jeg nu, og i løbet af de sidste 15-20 år er det blevet til mange portrætter. Ofte – og især i begyndelsen – af de digtere, jeg læser, og som er en væsentlig del af mit liv", fortæller Walther.

Tre gange har Walther fået intensiv undervisning i klassisk portrætmaleri af den russiske kunstmaler Alexander Thieme, ligesom han har malet stilleben og liveportræt hos den amerikanske maler Charles Weed. Det er særligt mennesker, der fanger hans interesse, og altid ansigter. Ansigtet spejler alle vores sider, og derfor fascinerer det ham.



Kirkehøjskolen midt på Fyn



Per Stig Møller

Afgørende øjeblikke, der skabte vores tid

26. september kl. 19.00 i mødesalen

Vi er alle et produkt af historien, og naturligvis er det gået, som det skulle. Men det var ikke en selvfølge. Flere af de skelsættende beslutninger ville ikke være truffet uden enkeltstående personligheder, der fik sat deres præg på historien. Det er de afgørende øjeblikke. Da Churchill satte sig igennem og blev premierminister. De Gaulle, der ene mand satte sig for at genrejse Frankrig. Nixon, der brød over tværs og drog til Kina. Kohl, der satte turbo på genforeningen og Mandela, der fik afskaffet apartheid og skabt forsoning. Det kunne alt sammen være gået meget anderledes.

Lisbeth Smedegaard Andersen

Bibelens kvinder

24. oktober kl. 19 i mødesalen

Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og om mænd, og kvindernes rolle er tilsyneladende først og fremmest at føre slægten videre. Men nærlæser man Bibelen ud fra kvindernes synspunkt, opdager man, at de er særdeles forskellige, og at mange af dem er selvstændige og handlekraftige personer. I et mandsdomineret samfund må de bruge andre midler end mændene for at få deres ønsker ført ud i livet, hvilket ofte afslører mændenes svagheder og giver indblik i nogle underliggende og upåagtede strukturer i Bibelens fortællinger. Teolog, salmedigter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen viser billeder af både ældre og nye kunstværker.

Førstehåndsindtryk fra årsmødet

Af **Jørgen Vilster**, medlem

Hvert år indbyder en af de frie grundtvigske menigheder de resterende menigheder til et årsmøde med generalforsamling for den fælles forening. Dagen er fuld af foredrag, underholdning og socialt samvær. I år var Norddjurs Valgmenighed vært. Ingrid og Jørgen Vilster var med for første gang.

Ingrid og jeg var meget spændt på deltagelse i dette vores første årsmøde. Da vi kom til Vivild, var der flag oppe i byen og medlemmer af valgmenigheden tog godt imod os. Sjældent har vi mødt så mange venlige og dejlige mennesker, som hele tiden stod klar til at hjælpe. Fantastisk.

Efter et par lækre sandwich og registrering var der generalforsamling. Jeg fik et godt indtryk af, hvad der har optaget bestyrelsen i det forløbne år: SKAT, forpligtigelseserklæringer og gruppelivsordning for de ansatte. Det var overraskende for mig, at det er svært og dyrt at anskaffe sig kirkebøger, fordi sognekirkerne har udfaset de fysiske

kirkebøger helt. Det har været et kæmpe arbejde at få ordninger igennem med SKAT. Bestyrelsen ser frem til en mindre arbejds-mængde i det kommende år.

Foreningens økonomi er afhængig af årlige bidrag fra de enkelte menigheder. Medlemsbidraget blev besluttet uændret at være 7,50 kr. pr medlem. Foredraget med Iben Krogsdal var en oplevelse. Et tankevækkende foredrag.

Vi havde valgt at tage imod tilbuddet om at bo på Vivild efterskole. De havde en hel fløj, som stod tom, og der sov vi godt efter en dejlig festmiddag. Vi fik sunget en del Kai

Norman Andersen-melodier under dygtig musikledsagelse af valgmenighedens organist.

Norddjurslands Valgmenighed lejer sig ind i to kirker i sognet: Vivild kirke og Allingåbro Kirke. I den sidste havde vi gudstjeneste søndag morgen med et godt fyldt kirkerum. En dejlig gudstjeneste med valgmenighedens præst Signe Riis Helbo. Bag efter fortalte historiker Søren Østergård Madsen om kirken. Vi afsluttede årsmødet på Allingåbro kro med fine stykker smørrebrød. Et rigtig spændende døgn med mange gode snakke og oplevelser. Vi takker for at vi kunne få lov til at deltage på Ryslinge Valgmenigheds vegne.

Hvis du også synes, at det lyder spændende at deltage i årsmøderne, så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 8. juni 2024. Næste årsmøde finder sted i Odense Valgmenighed.

Nyt fra bestyrelsen

Af **Niels Rasmussen**, formand for bestyrelsen

Mogens Kjær har igennem mange år passet have og parkeringsplads, men har nu valgt at gå på pension fra jobbet. Stor tak til Mogens for indsatsen gennem mange år. Bent Jensen har overtaget opgaverne efter Mogens. Bent er gift med Bente, der passer rengøring af kirke og mødesal.

Vi har fået et par ekstra kirketjenere. Da Anna Klara Birkeland er på højskole, har hendes søster Josefine Birkeland taget over sammen med Christian Aastrup, og Ruth Haakonson er fortsat kirkeværtinde og leder og fordeler opgaverne i kirken for både fri- og valgmenighed.

Kalina Cecilie Boleslaw Hans har orlov fra sin kirkesangerfunktion. Gitte Rasmussen og Elin Jeppesen deler sangopgaverne mellem sig under orloven.

Vi kan med glæde konstatere, at alle opgaver bliver taget godt vare på af vores personale. Derudover er der alle de frivillige, som vi også gerne vil takke for deres hjælp med dette og hint. Vi er en menighed med mange aktiviteter og det lader sig kun gøre, fordi mange engagerer sig i vores valgmenighed.

Renovering i præstegården

I foråret har vi fået renoveret to værelser i præstegården. Det ene værelse er blevet isoleret i forbindelse med en fugtskade, og begge værelser er blevet malet og har fået høvlet de oprindelige fyrretræsgulve. Vi har fået fjernvarme lagt ind til præstegården, som vil blive ført videre til mødesalen og afventer tilkobling, hvorefter pillefyret vil blive taget ned og give plads i garagebygningen til depot med mere.

Generalforsamling 2023

På generalforsamlingen i marts blev følgende valgt til bestyrelsen: Mercedes Salomonsen, Elisabet Lycke Nielsen, Rie Thygesen, Lise-Lotte Liengaard, der alle fire blev genvalgt.

Som suppleanter blev genvalgt: Mette Sandberg og Merete Sølling, der begge fast deltager i bestyrelsesmøderne (dog uden stemmeret).

Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen

Valg af formand: Niels Rasmussen
Næstformand: Elisabet Lycke Nielsen
Kasserer: Rie Thygesen
Protokolfører: Lise-Lotte Liengaard



Portræt: Mette Sandberg

Mette Sandberg har været frivillig siden hun var 14 år, bl.a. som instruktør i gymnastik og senere i bestyrelsesarbejde, også med formandsposter. Siden sad hun i bestyrelsen i sin datters børnehave, og nu er turen kommet til Ryslinge Valgmenighed.

"Det giver mig noget at være med til at skabe noget og gøre noget for nogle andre. Jeg er

nysgerrig og videbegærlig af natur, her er et sted, hvor jeg kan få fodret min nysgerrighed på andre mennesker. I bestyrelsesarbejdet er det vigtigt for mig at have respekt for andres mening og gå i dialog, hvis jeg ikke er enig. Der er stadig meget nyt at sidde i bestyrelsen, og jeg suger til mig. Så finder jeg ud af, hvad jeg kan bidrage med henad vejen", fortæller hun.

Mette er født og opvokset i Ryslinge og har gået på friskolen, men det er først som voksen, hun er meldt ind i valgmenigheden.

Fødselsdagsreception for Malene Rask Aastrup



Malene Rask Aastrup fylder 50 år 4. august. Bestyrelsen ønsker ved en reception at fejre Malene, der gennem årene har markeret sig som menighedens absolutte samlingspunkt. På sin fine måde skaber Malene relationer til menighedens medlemmer, og Malenes arbejde for valgmenigheden rækker langt ud over den traditionelle præstegerning.

Bestyrelsen inviterer til fødselsdagsreception i præstegårdshaven 4. august fra kl. 14-17. Vi håber at medlemmer af menigheden, medarbejdere og andre har mulighed for at besøge Malene på dagen. Tilmelding til Elisabet elisabetlycke@gmail.com eller mobil 2172 0918, så sørger vi for kaffe og lagkage. Malene er glad for at synge, så vi slutter af kl. 16 i kirken med sang fra Højskolesangbogen.



Valgmenighedspræst

Malene Rask Aastrup
Præstegården
Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge
Mobil 2830 5332
maa@ryvm.dk og mraa@km.dk

Frihed og ferie

Malene har fridag mandag, undtaget alvorlige behov som pludselig sygdom og dødsfald. Alle andre dage kan hun træffes efter aftale.

Fra 3. juli til 17. juli passer pastor Mette Marlund embedet. Hun kan træffes på tlf. 2371 6568 eller marlund@live.dk.

Fra 31. juli til 14. august, samt 16.-17. september, 14.-15. oktober og 21.-22. oktober passer frimenighedspræst Maria Louise Odgaard Møller embedet. Hun kan træffes på tlf. 2119 1866 eller praesten@ryslinge-frimenighed.dk.

En hemmelighed, du gerne må røbe

Af **Malene Rask Aastrup**, valgmenighedspræst

”Hvor er det dejligt at se dig sammen med børnene” sagde en mor til mig i forbindelse med minikonfirmandundervisningen. Det var sødt sagt af hende, men jeg vidste ikke, hvad hun mente. Jeg havde ikke gjort noget særligt, blot undervist børnene som jeg plejer. Jeg sagde tak og spurgte hende, hvad hun egentlig mente med det? - ”Det er den ligeværdige måde, som du er sammen med børnene på!”

Det gjorde mig enormt rørt og glad, at hun sagde sådan. Herhjemme plejer vi altid at grine lidt og sige, at jeg ikke er den største pædagog i verden. Jeg vil da også meget hellere være ligeværdig, tænker jeg nu.

Hvis jeg er ligeværdig, er det slet ikke noget, jeg tænker over. Det er bare noget, jeg gør, fordi det er sådan, jeg har oplevet igennem mit eget liv, at andre har behandlet mig. Som ligeværdig. Jeg oplever dagligt, at mennesker

omkring mig behandler mig ligeværdigt. Hvor er jeg egentlig utrolig taknemmelig for det!

Det har fået mig til at tænke over, at det nok er en af de bedst bevarede hemmeligheder, at Midtjylland med sine frie skoler og frie menigheder kan noget helt særligt, som andre ikke engang ved, at de savner. Hvor andre i mange år har talt om læring, uddannelse, karakterer og viden, så har det Grundtvig-Koldske Midtjylland hele tiden fortsat med at tale om undervisning, oplivelse og oplysning. Når nogle forældre i vores drenges klasser har været nervøse for faglighed og årsplaner, har min replik til de bekymrede forældre altid været: ”Det vigtigste for mig er, at de føler sig godt taget imod og er nysgerrige og glade for at gå i skole!” At de mærker ligeværdighed. Hvor kunne det være dejligt, hvis vi gjorde os umage for at give det vigtige budskab videre. Er det ikke skønt med en hemmelighed, som du gerne må røbe?

Gudstjenester

Juli

- 2/7 19.00 Musikgudstjeneste ved Malene Rask Aastrup
Sangerinde Trine Lunau medvirker.
Fernisering: Walther Juul Hansen.
- 9/7 Ingen gudstjeneste
- 16/7 11.00 6. søndag efter Trinitatis ved Mette Marlund
- 23/7 9.30 7. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
- 30/7 11.00 8. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup

August

- 6/8 11.00 9. søndag efter Trinitatis ved Maria Louise Odgaard Møller
- 13/8 9.30 10. søndag efter Trinitatis ved Maria Louise Odgaard Møller
- 20/8 9.30 11. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
Kort friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven og ”Gi’ en hånd”-dag
- 27/8 11.00 12. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup

Kirkebil: Har du brug for hjælp til transport for at komme til gudstjenester og valgmenighedens aktiviteter i salen, er der mulighed for at bestille kirkebil.

Ring til Palles Taxi på 6262 2815.
Egenbetaling er 30 kr.

September

- 3/9 9.30-10.30 13. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
Nyt konfirmandhold starter
- 10/9 13.00 14. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup og Maria Louise Odgaard Møller
Teaterforedrag på Ryslinge Højskole i anledning af Grundtvigs fødselsdag
- 17/9 9.30 15. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
- 24/9 11.00 Høstgudstjeneste ved Malene Aastrup
Høstmarked, fællesspisning og foredrag.


Oktober

- 1/10 9.30 17. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
- 8/10 14.00 18. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup
Temadag om krop og sjæl
- 15/10 11.00 19. søndag efter Trinitatis ved Maria Louise Odgaard Møller
- 22/10 11.00 20. søndag efter Trinitatis ved Michael Nielsen
- 29/10 9.30 21. søndag efter Trinitatis ved Malene Rask Aastrup

Valg- og frimenighedspræsterne afløser for hinanden, så menighederne deler gudstjeneste, når den ene præst har ferie eller friweekend.

Efter gudstjenester kl. 11.00 er der en kop kaffe eller te i våbenhuset til dem, der har tid og lyst.

Returadresse: Ryslinge Valgmenighed · Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge · www.rvvm.dk

 Find os på facebook

Valgmenighedspræst:

Malene Rask Aastrup, Ryslinge

Tlf. 2830 5332

Mail: maa@ryvm.dk / mraa@km.dk

Graver:

Lone Holmegaard, Vantinge

Tlf. 2016 0844

Mail: loneholmegaard@hotmail.com

Kirketjenere:

Ruth Haakonsson, Ryslinge

Tlf. 4218 3788

Mail: ruth.haakonsson@dlgpost.dk

Josefine Paarup Birkeland, Kværndrup

Tlf. 5364 6022

Mail: josefine7940@gmail.com

Christian Rask Aastrup

Tlf. 2125 1696

christianrask@icloud.com

Organist:

Karin Vium Jensen, Tåsinge

Tlf. 4041 8912

Mail: karinvium@gmail.com

Kirkesangere:

Elin Jeppesen, Rudme

Tlf. 6227 2562

Mail: rudmevej118@gmail.com

Gitte Rasmussen, Ringe

Tlf. 6171 5890

Mail: gitteeras@gmail.com

**Kalina Cecilie Boleslaw Hans, Svendborg
(orlov)**

Tlf. 2174 5790

Mail: kalinaceciliehans@hotmail.com

Formand:

Niels Rasmussen, Stenstrup

Tlf: 2361 7150

Mail: nr@skovbjerggaard.com

Kasserer:

Lone Rosager, Svendborg

Tlf. 2216 9861 (efter kl. 16)

Mail: mail@rosagerregnskab.dk

Leje af mødesalen til dåbs- og
mindesammenkomster

Lise-Lotte Liengaard, Kværndrup

Tlf. 2890 2583

Mail: llliengaard@gmail.com

Husk at fortælle, når du flytter – så sender vi kirkebladet til den nye adresse.